

20/113 Felak Suresi

1. “Neffâsât fil-ukad” düğümlere üfleyenler, demektir. Ayrıca “nefese” fiili, ilham ve vesvese vermek, şüpheye düşürmek anlamına da geldiği gibi; ‘ukad’ kelimesi de düğümün dışında, bağ, bağlılık, anlamlarına gelmektedir. İtikat kelimesiyle aynı köktendir (*Zebîdî, Tâc; Hamdi Yazır, Hak Dini*). Zemahşerî, büyü ve sihrin insana tesir etmeyeceğinden hareketle ayette kastedilenin büyücülere inanmanın insanda doğuracağı kötü sonuçlar olduğunu ifade etmektedir (*Keşşaf*). Hz. Peygamber’e isnat edilen bir hadis-i şerifte ‘nefese’ fiilinin kalbe ilham etmek anlamına geldiği de görülmektedir (*Razî, Mefatihü'l-Gayb*; Daha geniş bilgi için bkz. 114/Nâs suresi ve ilgili dipnot).

2. Yarılmak, cehennem, sabah ve bütün mahlûkat anlamlarına gelen “felak” kelimesine karanlığı yarıp hakikati ortaya çıkararak sabah anlamı verilmektedir. Daha genel manada aydınlık anlamı da verilebilir. Görülen ve görülmeyen düşmanların şerrinden Allah’a sığınmamızı isteyen Felak ve Nâs sureleri, şerrin yaratılmışlardan geldiğini, buna karşın yegâne sığınağın Allah olduğunu dillendirmiş olmaktadır. “Sana her ne iyilik gelse Allah’tan, her ne kötülük gelse kendindedir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter.” (4/Nisa 79) ayeti de bunu desteklemektedir.