

FETÖ'NÜN
ULUSLARARASI
KODLARI

Cemaatten Terör Örgütlüğüne

Mahmut AYDIN

Eskiyeni Yayınları: 34

FETÖ'NÜN ULUSLARARASI KODLARI
Cemaatten Terör Örgütüğüne

Prof. Dr. Mahmut AYDIN

© FCR Yayın Reklam Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika no:13178)

Kapak & Mizanpaj
FCR

Baskı & Cilt
AYDAN BASIM ve YAYIM LTD. ŞTİ.
Örnek Sanayi Sitesi Alinteri Bulvarı
364. Sokak No: 4 Ostim/ANKARA
Tel: 0312.354 46 27-28

Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş
2. Baskı: Temmuz 2017

ISBN: 978-605-5978-39-6

FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
Hacı Bayram Mah. Boyacılar Sk. No:14/1 Ulus-Altındağ/ANKARA
Tel: (0 312) 310 08 60 - Fax: (0 312) 311 47 89
web: www.eskiyeni.org • e-mail: fcr@fcr.com.tr

**FETÖ'NÜN
ULUSLARARASI
KODLARI**

Cemaatten Terör Örgütlüğüne

Mahmut AYDIN

Ankara 2017

Prof. Dr. Mahmut AYDIN

1968 yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında aynı Fakülte'ye dinler tarihi araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Mayıs 1994'de doktorasını yapmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından İngiltere'ye gönderildi. Burada Birmingham Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak Temmuz 1998'de Türkiye'ye döndü ve Nisan 1999'da Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. Nisan 2003'de doçent, Ocak 2009'da da profesör unvanını alan Aydın'ın ulusal ve uluslararası yayımlanmış birçok çalışması bulunmaktadır. Yayımlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır:

- *Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council*, Washington DC: The Council For Research in Values and Philosophy, 2002.
- *Monologdan Diyaloga: Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyalogu*, Ankara: Ankara Okulu, 2001.
- *İsa: Tanrı mı, İnsan mı? Dinler Arası Diyalog Bağlamında İsa-Mesih'in Konumu Sorunu*, İstanbul: İz Yayıncılık, II. Baskı, 2015.
- *Tarihsel İsa: İmanın Mesih'i'nden Tarihin İsa'sına*, Ankara: Ankara Okulu, II. Baskı, 2015.
- *Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman Perspektifinden Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları*, Ankara: Ankara Okulu, 2005.
- *Dinlerarası Diyalog: Mahiyet, İlkeler ve Tartışmalar*, İstanbul: Pınar Yayınları, 2008.
- *Hz. İsa'ya Ne Oldu: Hıristiyan ve İslam Geleneğinde İsa-Mesih'in Akıbeti Sorunu*, Ankara: Otto Yayınları, II. Baskı, 2016
- *Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi: Tarih, İnanç, İbadet*, İstanbul: Ensar, V. Baskı, 2016.

İthaf

Bu çalışma, devlet ve millet düşmanlığı sözkonusu olduğunda hiçbir sınır tanımayan ve aziz vatanın topyekün işgali için ulusal ve uluslararası güç odaklarıyla işbirliğinden zerre kadar hayâ duymayan 15 Temmuz işgal çetesine karşı canını dişine katarak ülkesi ve bayrağı için sokaklara dökülen, hayatını bu uğursa kaybeden aziz şehitlerimize ve bu yolda yaralanan gazilerimize ithaf olunmuştur.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ	9
GİRİŞ	15
Haşhaşı/Haşıhişi Hareketi	18
Cizvit Hareketi	22
Kadiyânilik Hareketi	24
Opus Dei Hareketi	28
Moon Hareketi	29

BÖLÜM I

CİZVİT, OPUS DEI, MOON, HAŞHAŞİ VE KADİYÂNİ HAREKETLERİ BAĞLAMINDA FETÖ YAPILANMASI

Benzerlikler ve Stratejiler	35
Dini Bir Yapı Olma	36
Eğitime Önem Verme	42
Gizlilik	49
Lidere Bağlılık	59
Her Yol Mübah Anlayışı	62
Komünizmle Mücadele	64
Vatikan'ın/Papalığın Onayını Alma	68
Kaos Dönemlerinden Yararlanma	74
Hoşgörü, Diyalog ve İnkültürasyon Politikası	80
Karizmatik Lider/Kurtarıcı Algısı	89
Lobi Çalışması	96

BÖLÜM II

15 TEMMUZ YAZILARI: FETÖ GERÇEĞİ

Vatikan'ın Emrinde Bir Figür: FETÖ.....	101
İslam'ın Pavlusı: Fetullah Gülen.....	109
Bir Kült/Dini Hareket Olarak Gülenizm.....	115
FETÖ'nün Adam Devşirme Yolu: Kitlesel Kurtuluş	122
FETÖ ve Benzeri Yapıların Hayat Suyu: İlahi Kurtarıcı/Mesih İnancısı.....	128
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ.....	137
KAYNAKÇA	147
İNDEKS	151

ÖN SÖZ

15 Temmuz hain darbe kalkışması bizlere Anadolu topraklarında 40 yılı aşkın bir süredir dini değerleri kullanarak neşvünema bulan sözde iyilik hareketinin veya bağlılarının ifadesiyle “Hizmet Hareketi'nin” nasıl günü geldiğinde vahşi bir terör örgütüne dönüştüğünü açıkça göstermiştir. Öyle ki 2010 yılından itibaren bu hareket kendinden olmayanlara ve halkın oylarıyla seçilmiş meşru hükümete karşı sergilemeye başladığı hasmane tutumla, aslında gizli gündemi olan ve günü geldiğinde hem kendi hem de yuları elinde olan efendilerinin çıkarı için darbe dahil her şeyi yapabileceğini açıktan göstermeye başlamıştı. Durum bu olmasına rağmen -bu satırların yazarı da dahil istisnalar olmakla birlikte- çoğumuz 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar gerçeği görmemek için adeta “gözlerimi kaparım işimi yaparım” veya “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığıyla ihanetin göz göre göre geldiğinin farkına varamadık veya varmak istemedik. Malasef bunu 17/25 Aralık tarihlerinde yargı ve emniyette yuvalanmış FETÖ militanlarının halkın oylarıyla seçilmiş hükümete karşı kalkıştığı yargı ve emniyet darbesinden sonra o dönemin başbakanı ve şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başta devlet kurumları olmak üzere her kesime açıkça ve yüksek sesle Gülen Hareketi'nin paralel devlet yapılanması ile aktif mücadele çağrısına yapmasına rağmen yaptık. Ancak 15 Temmuz tarihinde FETÖ militanları ve şakirtleri millete bomba ve kurşun yağdırınca,

takke düşüp kel görüründüğünden “Gülen Cemaati” veya “Hizmet Hareketi” olarak bilinen yapının artık bir terör örügütü, lideri Gülen’in de “hocafendi” değil, kendi çıkarı için dini değerleri hoyratça kullanan bir sapkın ve terörist olduğunu çok şükür görebildik. Buna da şükür çünkü bu ülkede ne yazık ki bu gerçeği hâlâ göremeyen veya şahsi çıkarları için görmek istemeyen mankurtlar var.

07 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşar'ının FETÖ'cü savcı tarafından KCK operasyonları çerçevesinde FETÖ'cü emniyetçiler eliyle zorla ifadeye çağırılmasıyla başlayan, 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde FETÖ'cü yargıç ve emniyetçiler tarafından organize edilen sözde yolsuzluk soruşturmalarıyla halkın özgür iradesiyle seçilen hükümete karşı kalkışılan bürokratik darbe girişimi ve 19 Ocak 2014'de Adana'da MİT turlarına yine FETÖ'cü savcı ve askerler tarafından yapılan baskınla devam eden ve nihayetinde 15 Temmuz kanlı hain darbe kalkışmasıyla zirve noktaya ulaşan olayları bir bütün olarak göz önüne aldığımızda aslında ülke olarak çok büyük bir felaketten, bir işgal girişiminden hatta uçurumun kenarından döndüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu olaylar dini söylem ve değerlerden beslendiği ve dini bir yapı görünümünde olan Gülen hareketi tarafından planlanıp hayata geçirilmeye çalışıldığından bu durumdan en fazla zararı da rahmet dini olan İslam ile “farklılıklar içinde birlikte yaşama kültürünün” beşiği olan Anadolu coğrafyası dolayısıyla da aziz milletimizin gördüğü aşıkardır.

15 Temmuz tarihinden sonra FETÖ'nün; sapkın ve çok boyutlu küresel angajmanları olan son derece tehlikeli bir örgüt, lideri Gülen'in de “hocafendi” değil, dini açıdan sapkın bir şahsiyet ve kibir abidesi şizofrenik bir vakıa olduğu akademisyen, gazeteci ve entelektüellerimiz tarafından yüksek sesle dilendirilmeye başlandı. Bu süreçte bir taraftan daha önce Gülen hareketinin içinde bulunmuş Nurettin Veren, Latif Erdoğan ve Ahmet Keleş gibi şahsiyetler içeriden ver-

dikleri bilgilerle FETÖ'nün deşifre edilmesine katkı sağlarken, bilimsel yayın yapan bazı dergilerimiz de *-Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce* ve *Türkiye Günlüğü* gibi- 15 Temmuz özel sayıları yayımlayarak hem FETÖ'nün hem de onu ortaya çıkaran sürecin kamuoyu tarafından daha sağlıklı olarak tanınıp bilinmesine ciddi katkı sunmuştur. Biz de dinlerarası diyalog ve Hıristiyanlık alanlarındaki uzmanlığımızdan hareketle yıllardır “dinlerarası diyalog” söyleminin gerçekte hangi amaçla üretildiğini ve FETÖ yapılanmasının 1998'lerden itibaren neden bu söyleme ölümüne sarıldığına, diyalog ve hoşgörü söylemleri çerçevesinde bir taraftan Batı dünyasında kendine meşruiyet kazandırarak alan açmaya çalışırken, diğer taraftan da efendilerinin misyonuna hizmet etme adına kendini 15 Temmuz tarihinde kalkıştığı darbe ile altın vuruşa hazırladığını dile getiren bir akademisyen olarak Hıristiyan ve Müslüman dünyadaki bazı oluşumlar üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifrelerini çözmeye gayret ettik. Bunu yaparken ilk bölümde girişte haklarında ana hatlarıyla bilgi vereceğimiz Hıristiyan dünyadaki Cizvit, Opus Dei ve Moonculuk yapılanmaları ile Müslüman dünyadaki Haşhaşi/Haşişi ve Kâdiyânî oluşumları bağlamında konuyu ele almaya ve bu yapılanmalarla FETÖ arasındaki benzerlikleri ve izlenen stratejileri okuyucunun dikkatine sunmaya çalıştık. Çalışmanın ikinci bölümünde ise konunun okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı inancıyla 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra FETÖ yapılanması ile ilgili Karar ve Star gazetelerinde yayımlanmış değerlendirmelerimizi okuyucunun dikkatine sunduk.

Bu noktada bizi böyle bir çalışmaya sevk eden temel etkenleri de ifade etmek istiyoruz. Bu çerçevede en önemli etken hiç şüphesiz bu topraklarda doğmasına rağmen mayası diğer oluşumlardan oldukça farklı olan FETÖ yapılanmasının hem Müslüman hem de Hıristiyan Batı dünyasındaki benzer örneklerden hareketle kodlarını deşifre ederek halkımız tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece bu konuda

yapılacak çalışmalara katkıta bulunmaktadır. Bir diğer önemli etken ise ithal unsurlarla mecz olmuş bir yerli imalat olan FETÖ'nün tohumunun, söz konusu tohumun ekildiği toprak veya toprakların, fidan ve ormanlaşma sürecinde beslendiği iklim şartlarının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Bununla bağlantılı bir diğer etken de FETÖ'nün ileriki aşamalarda nasıl bir yeni duruma doğru evrilebileceği ve ülkemizde ne tür bir kaos ortamı oluşturma çabası içine girebileceğini öngörebilmek için diğer küresel yapılanmalarla ilişkisinin iyi tespiti edilmesi gerektiği yönündeki kanaatimizdir.

Bu çalışmayı yapmaya bizi sevk eden bir diğer önemli etken de sadece FETÖ kodlarını deşifre ederek daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak değil, aynı zamanda FETÖ üzerinden ileride başımıza bela olabilecek muhtemel yeni oluşumların, gelişip serpilmeden deşifre edilerek palazlanmasının önüne geçilebilmesine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede amacımızın daha iyi anlaşılabilmesi için Mustafa Çalık'ın *Türkiye Günlüğü* dergisinin “15 Temmuz: ‘Hocaefendi’likten ‘Mehdi’liğe ‘İslam’sız Müslümanlığın Öteki Yüzü” konulu sayısında yer alan bazı tespitlerini okuyucunun dikkatine sunmak istiyoruz. “Gülen Cemaati bugün için belki ‘öldü’, ama bilmeliyiz ki ruhu ‘istikamet’ten çok ‘keramet’e meraklı diğer bütün cemaat ve dergâhlarda ve onların ‘Gassâl elinde meyyit’ olmaya can atan müntesibleri arasında kol geziyor. Dürüstçe çalışıp ter dökerek kazanıp, haysiyetiyle alını açık, başı dik gezmek yerine herhangi bir kanatlı hayvan gibi havalarda uçmanın hayaliyle eteğine yapışacak mürşit arayan bunca miskininin bulunduğu yerde, ‘the Cemaat’ gider, ‘another Cemaat’ gelir...” Çalık'ın da altını çizdiği gibi FETÖ'nün gidip bir başka cemaatin veya dini görünümlü ya da dinden beslenen oluşumların onun yerini almaması için FETÖ'nün deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi yanında bu tür yapılanmaların ortaya çıkmasına yol açan elverişli ortamların ve söylemlerin de masaya yatırılarak analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü tıbbi terimlerle ifade edecek olursak FETÖ hasta-

lığının ülkemiz için felakete dönüşmesinde ciddi yabancı etkiler söz konusu olsa da bu hastalığın virüsü yerlidir. Bu nedenle bir taraftan hastalığı yok ederken diğer taraftan da yeni hastalıkların ortaya çıkmaması için içimizdeki benzer virüslerin ve onlara yol açan etkenlerin de önceden tespit edilerek kontrol altına alınması gerekmektedir. Yani sadece sivrisineklerin değil, onların üremesine ve serpilmesine yol açan bataklik veya bataklikların da kurutulması gerekmektedir.

Elinizdeki *FETÖ'nün Uluslararası Kodları* adlı bu çalışma 19. yüzyıldan itibaren Batı'nın İslam coğrafyasında kurduğu sömürge düzenini devam ettirmek için içimizdeki mikropları bağışıklık sistemimizin zayıflığından ve basiretsizliğimizden yararlanarak nasıl kanser hücrelerine dönüştürerek vücudumuza enjekte ettiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın FETÖ ve benzeri dini söylemli ve retorikli yapılanmaların deşifre edilip anlaşılmasına katkı sunması en büyük dileğimizdir.

Mahmut AYDIN

Temmuz 2017/SAMSUN